

Kerkberichten

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en Eijsden



December 2024 - Januari 2025



retouradres: Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Uit het dorre hout groeit een twijg,
groene bron van levenskracht.



Colofon

Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden. Het is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Abonnementen per jaar: binnenland 20,-/buitenland 30,-/digitaal 8,-. Advertentietarieven op aanvraag (tussen 50,- en 125,-). Het rekeningnummer is NL37RABO0373724772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. De volgende uitgave verschijnt op 1 februari en bestrijkt de periode van 1 februari tot en met 4 april. Kopij hiervoor dient uiterlijk 12 januari a.s. aangeleverd te worden a.s. aangeleverd te worden bij uw redacteur ofwel via redactiepm@hotmail.com



Vooruitblik

Marije Bijleveld



In het december/januarinumnummer vermeld ik in feite elk jaar zo'n beetje hetzelfde. Dat kan ook niet anders, want feesten en herdenkingsdagen liggen vast.

Het feest van Sinterklaas is het eerste dat de harten sneller doet kloppen. Ten minste voor wie het viert. Jammer is dat de Goedheiligman al heel vroeg in de schaduw moet staan van Kerstmis. Nu al zien we dat winkels, en ik schrijf dit half november, zich richten op kerst wat versiering en aanbod betreft. En wel op een kerst vol glans en glitter, lekker eten en drinken. Ieder moet natuurlijk doen waar hij zich fijn bij voelt, maar waar het die dagen werkelijk om gaat, wordt zo wel uit het oog verloren. De Adventstijd voor de kerstdagen is immers een periode van bezinning: waar zijn we mee bezig en hoe kunnen we weer komen tot de kern van waar het in het leven om gaat. Hoe kunnen we ons geloof zo uitdragen dat we in de komst van het Kind een belofte zien van een nieuw begin, van omkeer, van vrede en gerechtigheid? Het zal moeilijk zijn in deze wereld vol onzekerheden, vol grimmigheid ook. Het zal een uitdaging zijn om dat geloof vast te houden en ernaar te handelen.

De Week van gebed voor de eenheid van de christenen, van 19-26 januari, kan een stimulans zijn om elkaar te inspireren in dat geloof, samen op te trekken en uit te dragen waar wij voor staan. De week staat in het teken van de geloofsbelijdenis die geformuleerd werd tijdens het eerste christelijke oecumenische concilie in 325 in Nicea. Het thema is: 'Ja, ik geloof'. "Hopelijk zal het thema leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen", aldus Coen Wessels, algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

Het is trouwens ongelooflijk hoeveel dagen er gewijd zijn aan serieuze en minder serieuze (in mijn optie) herdenkingen.

Mij viel een op waarvan ik nog nooit gehoord had, maar die in het kader van klimaatverandering wel de wenkbrauwen doet fronsen, namelijk 15 januari: de dag van de Elfstedentocht. Velen vragen zich af of er wel ooit weer een Elfstedentocht gehouden kan worden. Voor de fervente liefhebbers is het al vele jaren achtereen een teleurstelling dat hij wéér niet door gaat. Dat wéér niet klinkt: 'It giet oan!' Klimaatverandering zal niet de enige reden zijn, maar de leefwijze van de mens heeft er wel mee te maken. Ook daarvoor is de Adventstijd een goede aanleiding om na te denken hoe om te gaan met onze aarde.

Om niet in mineur te eindigen, wil ik u twee strofen meegeven uit een lied van Margreet Spoelstra* op weg naar Kerst en het Nieuwe Jaar:

**Donker zijn soms mensendagen
als de onmacht hoop weerspreekt.
Nergens sporen van een teken
dat de ban van wanhoop breekt.**

**Uit het dode hout geboren
al aanwezig in de nacht
groeit een twijg de angst te boven,
groene bron van levenskracht.**

Namens de redactie en medewerkers van Kerkberichten: gezegende Advent en Kerst en heil en zegen voor 2025.

*Uit: Open Deur, december 2021



Alles wordt anders ...

“U is heden een redder geboren”. Het zijn de bekende woorden uit het Lucasevangelie die elk jaar met kerst klinken. En elk jaar opnieuw heb ik het gevoel dat ze tot mij gericht zijn. En tot jou en jullie, tot ieder die deze woorden hoort. Heden – dat is dus vandaag, telkens weer vandaag als wij de tekst horen. En een redder – ik denk dan aan iemand die ruimte maakt voor wat er aan verlangen in mij leeft. Een verlangen dat kennelijk nu niet kan worden geleefd en dat om vrijheid en bevrijding vraagt om te kunnen bloeien. Als mens, als mensheid. Als licht dat schijnt daar waar dat verlangen zich ophoudt. Als een kind dat me terugbrengt naar mijn oorspronkelijke onbevangenheid.

In het verhaal zoals Lucas het vertelt komt de verandering niet van buiten, niet van machthebbers in hun paleizen, niet door het forceren van verandering door geweld, geen grote woorden van wie het voor het zeggen denkt te hebben. Lucas noemt ze wel om de situatie te schilderen waarin het verhaal is gesitueerd. Ze vormen het decor waarbinnen ons leven zich afspeelt.

Maar de verandering waar hij over vertelt, begint veel zachter, veel dichterbij. Niet in dingen om ons heen, maar veel meer in ons. Het begint bij “een kind ons geboren” in de eenvoud van een tijdelijk nachtverblijf. Dat beeld raakt me in z’n nabijheid en breekbaarheid. In een wereld waarin je je machteloos en overweldigd kunt voelen door de grootsheid van anderen, begint verandering niet groots, maar in het klein en kwetsbaar, zegt het me. In een leven waarin dat wat mij overkomt of wat zich vanuit het verleden in mij vast is gaan zetten, begint de verlangen daarvan los te komen niet van buitenaf, maar diep in mij. Het gaat hier om de uiterst kwetsbare grens tussen wat in mij van binnenuit opwelt en wil leven ten opzichte van wat me van buitenaf overmeestert. Het vraagt van mij, van ons, het op die grens uit te houden. Omdat het een niet zonder het ander is. Op de een of andere manier gaat het er om, ook in het kerstverhaal bij Lucas, die twee bij elkaar te houden. Een kind wordt geboren in een wereld vol machthebbers, redding klinkt te midden van reddeloosheid, licht zoek z’n weg daar waar het duister je om hult.

Als ik op zoek ga naar mijn verlangen, word ik teruggebracht naar wat diep in mij oorspronkelijk voelt, vanuit hoe het ooit begon – het leven, mijn leven. Verlangen is dan als een intiem gevoel van nabijheid dat mij doet uitzien naar dat leven, naar een geliefde, naar vrijheid, naar toekomst, transformatie. Daar waar nieuw leven begint, waar het verlangen belichaamd wordt, komt verandering op gang.

Incarnatie noemt de Bijbel dat. Het verlangen naar leven, waar de redder symbool voor staat als een wegbereider voor dat verlangen, is een verlangen dat te midden van ons wordt geboren. Een mensenkind dat onder ons woont. God is daar waar nieuw leven begint, waar nieuw leven in ons begint, groeit, een weg naar buiten zoekt, gezien wil worden, geliefd, omarmd. Vandaag, telkens opnieuw vandaag.

I cannot tell you how the light comes.
What I know
is that it is more ancient
than imagining.
That it travels
across an astounding expanse
to reach us.
That it loves
searching out
what is hidden what is lost
what is forgotten
or in peril or in pain.
That it has a fondness
for the body
for finding its way
toward flesh
for tracing the edges of form
for shining forth
through the eye,
the hand, the heart.

I cannot tell you how the light comes,
but that it does.
That it will.
That it works its way
into the deepest dark
that enfolds you,
though it may seem
long ages in coming
or arrive in a shape
you did not foresee.

And so
may we this day turn ourselves toward it.
May we lift our faces
to let it find us.
May we bend our bodies
to follow the arc it makes.
May we open and open more
and open still
to the blessed light
that comes.

Jan Richardson, minister United Methodist Church

Ik kan je niet vertellen hoe het licht komt.
Wat ik weet
is dat het van verder komt
dan tot waar
jouw voorstellingsvermogen reikt
Dat het reist
over een verbazingwekkende uitgestrektheid
om ons te bereiken.
Dat het er naar verlangt te onderzoeken
wat verborgen is wat verloren ging
wat vergeten werd,
hetzij door gevaar hetzij door pijn.
Dat het een voorliefde heeft
voor het lichaam,
voor het vinden van zijn weg
naar het vlees,
voor het volgen van contouren,
voor het doorschijnen
van het oog,
de hand, het hart.

Ik kan je niet vertellen hoe het licht komt –
wel dat het komt.
Dat het zal komen.
Dat het zich een weg baant
naar het diepste duister
dat jou omsluit,
ook als het eindeloos lijkt te duren
voordat het komt
of als het jou vindt in een vorm
die je niet had verwacht.

En wij,
mogen wij er ons vandaag naar richten.
Mogen we ons gezicht opheffen
om het ons te laten vinden.
Moge ons lichaam zich uitstrekken
om de boog te volgen die het maakt.
Mogen we ons openen, meer en meer,
steeds verder openen
voor het gezegende licht
dat komt.

Valkenburg

Kerstconcert op 22 december in de Kloosterkerk

Op zondagmiddag 22 december bent u van harte welkom in de Kloosterkerk in Valkenburg. U kunt dan genieten van een sfeervol kerstconcert met kerstliederen en declamaties. Ook is er gelegenheid tot samen zang.

Aan deze middag werken mee: Mieke Zeguers, Sissy Moolenaar en Ute Jöbes (zang) en Wil Meurders en Truls Stritzel (piano).

Het concert begint om 14.00 uur.

Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Week van gebed voor de eenheid van christenen

Ook in 2025 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 19 t/m 26 januari aan de hand van Johannes 11:17-27 met het thema: 'Ja, ik geloof'. Het thema is voorbereid door de broeders en zusters van de kloostergemeenschap van Bose in Noord-Italië. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in 325 na Chr. in Nicea werd gehouden.

Ook in onze PGMH-gemeente wordt er aandacht besteed aan deze week. Zo is er in Maastricht op 19 januari een oecumenische viering in de St. Jan, en op 26 januari in Valkenburg. In Vaals-Gulpen is er weer een kanselruil met klooster Wittem: Op 19 januari is er in Gulpen en op 26 januari in Wittem een viering die geleid wordt door voorgangers van beide kerken. Deze laatste twee diensten worden voorbereid op maandag 9 december 14.30 uur in klooster Wittem. U bent daarbij en bij alle oecumenische diensten van harte welkom!



Advent 2024

Onze mensenwereld in 2024 ziet er door internationale politieke en klimatologische ontwikkelingen donker uit, zo ervaren velen. Advent neemt de duisternis in de wereld uiterst serieus en vormt in de decembermaand in de liturgie een periode van vier weken bezinning, inkeer en om-keer. Daarmee laat Advent niet het laatste woord aan de duistere krachten. We steken in het werelddonker kaarsen aan vanwege ons vertrouwen in wat komen kan en komen gaat. We zingen een hoopvol lied van licht dat uiteindelijk het donker gaat verdrijven. Advent is nog geen kerst, maar het gaat alleszins over zien wat nog niet is... Het is als de nachtegaal die de dageraad bespeurt terwijl het nog ronduit nacht is en desondanks begint te zingen... Zingen in de nacht, omdat je ervan overtuigd bent dat het duister zal overgaan in de ochtendschemering. Zingen in het donker, omdat je gelooft in de overmacht van dat licht...

Ds. Gerard Nieuwburg

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Diensten de komende periode

In december zijn de volgende diensten in Eijsden gepland. Op 15 december is er een gezamenlijke dienst met de Remonstrantse Kring Zuid Limburg met als voorgangers ds. Esther van der Panne en ds. Klaas Spoelstra, op 24 december (Kerstavond) is er een dienst met als voorganger ds. Ruud Foppen en op Kerstochtend een dienst met als voorganger ds. Klaas Spoelstra. Op Kerstochtend zal zo mogelijk een klein koor bestaande uit gemeenteleden onder leiding van Wilma Flier voor een muzikale bijdrage zorgen.

Op 5 januari starten we het nieuwe jaar met een gezamenlijke dienst met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg en wensen we elkaar na afloop een goed nieuwjaar. Voorganger is ds. Klaas Spoelstra.

Adventmaaltijd

De dienst op 15 december wordt op een bijzondere wijze gevierd. De Remonstrantse Kring organiseert samen met onze Gemeente aansluitend aan de kerkdienst een zgn. adventmaaltijd. Die dienst start niet om 10.00 uur, maar om 11.00 uur en tijdens de adventmaaltijd wordt het avondmaal gevierd. Het is de bedoeling dat ieder die deelneemt zich vooraf aanmeldt bij Gert Schaart. Hierover wordt nog een mail rondgestuurd.

Adventmiddag

Op vrijdagmiddag 13 december (onder voorbehoud) houden we weer onze jaarlijkse Adventmiddag. We beginnen om 14.30 uur in het kerkcentrum in Eijsden. Voor de pauze is er de inmiddels traditionele kerstquiz. Zoals gebruikelijk wordt er voor koffie, thee, wijn en enkele versnaperingen gezorgd. We stellen het op prijs als ieder zich vooraf aanmeldt bij Gert Schaart (scriba@pkn-eijsden.nl).

Diaconie

In de diensten van december wordt er gecollecteerd voor St. Stille Armen in Maastricht (15 december), Kinderen in de Knel (24 december) en Solidaridad

(25 december). Op 5 januari wordt gecollecteerd voor Homeless Child. Tijdens de diensten wordt een korte toelichting gegeven op deze collecten.

Gedachteniszondag

Op 3 november hebben we in Eijsden stil gestaan bij het overlijden van Jeroen Rootert en Peter Michielssen. Ieder kon daarna een kaarsje aansteken voor een overledene in zijn/haar omgeving.



Kerkhof Caestertstraat

Speciaal voor Allerzielen hebben we ons kerkhof een grote onderhoudsbeurt gegeven.



Leeskring

Op vrijdagmiddag 20 december is er weer leeskring. De afgelopen keer lasen we 'Afslag 23' van Özkan Akyol, en maakten we kennis met zijn turbulente jeugd als Turkse jongen in Deventer. Er bleken thema's genoeg om met elkaar te bespreken. Ditmaal lezen we 'De Camino' van Anya Niewierrra. Op vrijdag 7 februari staat de roman 'de Onbedoelden' van Cobi van Baars op het programma. We starten zoals gebruikelijk om 14.00 uur in het kerkcentrum in Eijsden.

Gebedsweek voor de Eenheid

Op zondag 19 januari om 17 uur verzorgt de oecumenische vespergroep een vesperviering in onze kerk. Van 19 tot en met 26 januari is er immers de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid. Deze keer is het inhoudelijk materiaal afkomstig van de eerste oecumenische geloofsbelijdenis. Centraal staat het bijbelgedeelte Joh. 11:17-27 waarin Jezus en Martha een gesprek voeren, voorafgaand aan de opstanding van Lazarus.

Wel en Wee

Op maandag 14 oktober overleed Peter Michielsen in het hospice in Genk na een kort ziekbed. Hij werd 88 jaar. Peter kwam via de Remonstrantse Kring in contact met onze gemeente in Eijsden en samen met zijn vrouw Leonoor werden ze trouwe bezoekers van de diensten en onze andere bijeenkomsten, zoals de koffieochtend en de adventsmiddag. Voor zijn pensioen was Peter lange tijd ambtenaar van de burgerlijke stand en hij maakte er altijd werk van om de bruidsparen die voor hem verschenen zo passend mogelijk toe te spreken. Enkele jaren geleden overleed Leonoor na een tijd door Peter verzorgd te zijn totdat het te zwaar werd en zij in een verpleeghuis werd opgenomen. Peter was een treinenliefhebber. Toen de gelegenheid zich voordeed om vrijwilliger te worden bij de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij hoefde hij daar niet over na te denken. Bijna 25 jaar lang heeft hij meegedaan aan het in bedrijf houden van de trein en vaak was hij onderweg als conducteur.

Op zaterdag 9 november was er een herdenkingsmoment in het station van Simpelveld met aansluitend een rit in zijn geliefde stoomtrein.

Peter heeft het nodige meegemaakt in zijn leven, maar hij bleef altijd positief. In het voorjaar vertelde hij nog trots, dat zijn 1e achterkleinkind was geboren. In augustus kreeg hij te horen, dat hij een ongeneeslijke vorm van pancreaskanker had. Toch vertrok hij vol optimisme vanuit zijn huis in Lanaken met vakantie. Het ziekteverloop ging helaas sneller dan hij gedacht had. Peter overleed in het bijzijn van zijn kinderen. Tijdens de gedachtenisdienst op 3 november hebben we bij Peter stilgestaan met licht en gebeden voor zijn kinderen.

Dick Rootert en Klaas Spoelstra

Diaconie

Aandacht voor stille armoede

Een van de organisaties waarvoor in de kerk gecollecteerd wordt, is de Quiet Community. Bij velen wellicht nog niet zo bekend en daarom een introductie.

De eerste Quiet Community ging in 2015 van start in Tilburg en sinds 2017 is er ook een in Maastricht. Door heel Nederland zijn er nu meer dan 11. Mensen kunnen lid worden van zo'n Community als ze het financieel niet breed hebben via o.a. maatschappelijk werk, de voedselbank, een woonconsulent of een consulent van sociale zaken. Dan hebben ze toegang tot gratis diensten, producten en extra's. Deze worden aangeboden door lokale sponsors. Daarnaast is de Community een hechte gemeenschap. Leden vinden een luisterend oor en ze kunnen hun kennis en vaardigheden inzetten voor anderen. Zo laat de Community de mensen weer ergens bij horen. Bovendien komen ze ook weer ergens: van een gratis diner genieten in een leuk restaurant, een ticket krijgen voor een bioscoop, gratis het haar laten knippen. Wat er kan, is wel afhankelijk van de sponsors. Soms wordt er een uitstapje georganiseerd. Bij de inloop is er altijd een kopje koffie en lekkers en er zijn er leuke activiteiten zoals muziekoctenden, bingo, spellenochtenden, workshops. Er is altijd wel wat te doen. Als iemand er behoefte aan heeft zich even terug te trekken, kan dat ook. Er is een knus hoekje om even weg te kruipen met een boek uit de boekenkast. De inloop is niet alleen bedoeld voor volwassenen. Kinderen mogen gerust meekomen.

Quiet Community werkt samen met veel organisaties in Maastricht. Daardoor kan zij meer doen dan alleen dat wat binnen haar pakket valt. Zij heeft bijvoorbeeld banden met 'Dress for Succes'. Als iemand een sollicitatiegesprek moet voeren voor een betaalde baan of vrijwilligerswerk, kan hij/zij doorverwezen worden voor een passende outfit. Mensen kunnen er altijd terecht voor vragen. Als de Community het antwoord niet heeft, wordt gezocht naar de instantie of organisatie die verder kan helpen. Als iemand lid wordt van Quiet Community wil zij diegene de kans geven zijn talenten te (her)ontdekken en in te zetten. Dat is natuurlijk goed voor het zelfvertrouwen én voor de mensen die geholpen worden.



Quiet Community timmert aan de weg: ze vertelt structureel over (stille) armoede in Nederland via diverse mediakanalen, nieuwsbrieven, artikelen en reportages. De diaconie was al eens in het inloophuis. En was onder de indruk van wat daar gebeurt. Alle reden dus om de Quiet Community te blijven steunen middels een collecte. Individueel kunt u natuurlijk ook blijf geven ven betrokkenheid door eens naar de inloop te gaan. Iedere maandag en woensdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere vrijdagmiddag van 13.00-15.00 uur. Aartshertogenplein 24 in Wittevrouwenveld. U kunt ook sponsor worden. Een citaat uit een bericht op een pagina van Quiet Community: 'Als sponsor van Quiet draag jij bij aan de verzachting van armoede in Nederland. Eén ding is zeker: onze members genieten met volle teugen van de geluksmomentjes van onze sponsors. Zij vergeten even hun zorgen en daarmee geef jij hun even datgene wat normaal gesproken niet kan.'

Marije Bijleveld

Een nieuw begin op goede grond

Zoals u in de vorige editie van Kerkberichten al heeft kunnen lezen, is Willem Ginjaar de nieuwe voorzitter van onze Kerkenraad. Na zijn bevestiging als ouderling in een feestelijke dienst op 20 oktober in de St Jan, heeft de Kerkenraad hem unaniem benoemd tot zijn voorzitter. Elders in dit blad stelt hij zich aan u voor. Samen met hem bouwen we verder op goede grond.

Deze goede grond wordt onder meer gevormd door onze nieuwe Plaatselijke Regeling. Binnen de kaders van de Kerkorde heeft elke gemeente binnen de PKN de ruimte om zaken zelf te regelen, en die afspraken leg je dan vast in een 'plaatselijke regeling'. Onze huidige regeling dateerde uit 2017 en verdiende wel een update. In de Gemeentevergadering van medio september bespraken we een voorzet van de Kerkenraad. Na enkele aanpassingen, kwamen we tot een definitieve Plaatselijke Regeling 2025, die op 24 oktober is vastgesteld in de Kerkenraad en meteen daarna ook is geaccordeerd door de classis. Daarmee hebben wij weer een goede grond om samen op verder te bouwen.

Die goede grond hebben we ook nodig voor de komst van een nieuwe predikant. In de afgelopen maanden hebben we samen besproken wat voor soort gemeente we zijn (profiel van de gemeente), welke plannen we hebben (Beleidskader 2024-2027) en wat dat betekent voor de predikant die we zoeken (profiel van de predikant). Dat hebben we nu helder en het liefst zouden we meteen de vacature uitzetten, maar helaas wachten we nog op de financiële goedkeuring hiervoor. Hopelijk komt deze snel. Wel hebben we alvast een beroepingscommissie samengesteld, bestaande uit Henk van Gelderen (voorzitter), Lies Oost, Baukje Vrieswijk en Lianne Schuuring (vanuit de Kerkenraad) en Lineke de Kruijf, Paul Moraal en Karin Mertens. Zodra we financieel akkoord hebben, gaan zij namens ons als gemeente op zoek naar een nieuwe predikant. We wensen hen veel succes, plezier en Gods zegen op hun werk.

Om het nieuwe begin samen te vieren, organiseert de Kerkenraad op zondag 5 januari 2025 een nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats na afloop van de gezamenlijke dienst in het Gulperhoes in Gulpen. U bent allen van harte welkom!

Emilie Hilbers

In Memoriam

Kees Smit

*Noordwijk, 9 april 1947 - Noorbeek, 28 oktober 2024

"Niets mooiers dan uren lopen door de bergen..." Zoiets kon Kees zeggen...

De foto op de rouwkaart, die Kees zelf maakte bij de Hohe Tauern in Oostenrijk, toonde daar iets van. Die hele omgeving komt bij je binnen. Daar deel van worden is er haast in opgaan, want wat ben je tenslotte nog tussen die reusachtige elementen...? Op die foto worden mensen poppetjes. En dan te bedenken dat één zo'n poppetje zelf al een wereld op zich is. Je kon aan Kees -gevoelsmens- niet aan de buitenkant zien hoe die onmetelijke wereld van zijn 77 levensjaren eruit zag en verlopen is. Geboren dicht bij de ruimte van zee en strand. Opgegroeid met hechte familieband: tot het laatste toe wekelijks digitale familieontmoetingen met broer en zussen. Opgegroeid ook met het geloof, ook met de kerk en ... met voetbal! Kees werd -naast zijn financieel-administratief werk in de zorg- vrijwillig coach, leerde jongeren voetballen en samenspelen. Hij kon dingen uitleggen: een verborgen onderwijstalent. Hij had zo niet alleen oog voor de natuurlijke omgeving in de Oostenrijkse bergen, maar ook voor zijn sociale omgeving op het Nederlandse voetbalveld. En anders ook voor de culturele omgeving: bijvoorbeeld de jaarlijkse Mattheuspas-sion.

Door het leven van Kees wandelen biedt net zoveel panorama's als dat berglandschap. Een mens is een universum op zich. "Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt." Zo klonk Psalm 139 bij de uitvaart. Voor Ria, die in dat wonder van Kees zijn bestaan decennialang in liefde heeft mogen delen, resten de dierbare gedachtenis en de verdrietige opgave van liefde die moet loslaten. Kees, in de bergen van Oostenrijk -of één van die wereldwijde plekken waar hij samen met Ria geweest is- verkeerde zo regelmatig in omgevingen die hem raakten tot het diepste van



zijn ziel... Leven in en uit verwondering over wat boven je uitstijgt, dat is wat de Geest uitwerkt in een mens. Voor Kees begon dat wellicht als kind aan zee en strand met die schitterende horizon bij ondergaande zon.

Maar die Goddelijke Geest gaat verder dan wat mooi is, die Geest geeft een mens ook oog en oor voor wat goed is. En er zit maar één letter verschil tussen

Goed en God; wat God is, is goed, wat goed is, is van God. Ook dat is voor Kees begonnen in Noordwijk, in het hechte gezin waar hij opgroeide. En waar hij ook zelfstandige leerde onderscheiden... Voetballen deed je niet op zondag, meende zijn moeder, dat was niet goed. Kees dacht daar anders over. Kees zocht zijn eigen weg, ook in wat goed was. En daar hoorde op een bepaald moment ook Ria bij als een godsgeschenk... Ze hebben in de loop van hun huwelijk elkaar in die Geest als een kostbare schat bewaard, gedachtig aan het bijbelwoord (2 Timoteüs 1 vers 14) dat heeft geklonken zowel bij de openbare geloofsbelijdenis van Kees als bij hun huwelijksdienst korte tijd later...

Kees heeft op zijn laatste bed in de kamer urenlang liggen kijken naar de vogels en de planten buiten. Hoewel fysiek uitgeteld wandelden zijn ogen nog door de tuin. Dat viel hem steeds zwaarder met een zwakker wordend lichaam. Hij is uiteindelijk ingeslapen om te ontwaken in dat land waarin niemand de weg kent. Wij vertrouwen en hopen erop gezien te worden, met ons eigen universum. Moge zijn nagedachtenis gezegend zijn in ons leven.

ds. Gerard Nieuwburg



Wat betekent 'Mijn ziel' ?

In een Taizé dienst zongen we:

*Mon âme se repose en paix sur dieu seul:
de lui vient mon salut.
Oui, sur dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.*

en

*Bless the lord, my soul
and bless god's holy name.
Bless the lord, my soul
who leads me into life*

Die woorden 'Mon âme' en 'My soul' lieten me niet los en ik dacht na wat 'mijn ziel' eigenlijk voor mij betekende. Het wordt zo vaak gebruikt in zoveel verschillende betekenissen: *zielsveel, zielepiet, mijn ziel wordt geraakt*, en zo meer. En ik constateer ook dat de grote verschuiving die in de afgelopen decennia heeft plaats gevonden van religiositeit naar secularisatie in de maatschappij gepaard is gegaan met een toenemende belangstelling voor en praktische beoefening van bewustwording, zingeving en meditatie gericht op alles wat – zo wordt daarbij vaak gepropageerd – de menselijke ziel kan helen*. Wat kan ik er zelf over zeggen? Als ik me concentreer op dat woord, komt het beeld van een kern boven drijven; iets wat te maken heeft met de kern van mijn bestaan. En het beeld wordt daarbij ook nog verhelderd als ik me probeer in te denken wat het voor mij zou betekenen als 'ziel' niet zou bestaan, of niet door mij zou worden gekend. Ik schreef toen eerst spontaan - zonder me door literatuur over dat begrip te laten beïnvloeden - op wat er bij me opkwam:

Mijn ziel is de plek waar ik God ontmoet. Hij heeft die plek voor mij geschapen. De essentie van leven en dood wordt daar voor mij openbaar. God heeft zo bij alle mensen – 'allerzielen'- zijn verbond tussen hem en de mensheid een plaats gegeven.

Als ik de ziel ontken of de rug toekeer, fungeert mijn brein als enige besturing van mijn gedrag. Dan zullen humaniteit en gerechtigheid – leven van de ander ten diepste respecteren – voor mij geen morele grondslag meer vormen en zal evolutie geen ander doel hebben dan materiële voortgang in de breedste zin des woords en zonder aanzien des persoons, met positieve dan wel negatieve gevolgen.

*Maar God zal altijd op die plek blijven om ontmoet te willen worden. Als ik in vrijheid terugkeer en opnieuw ervaar dat in die ontmoeting de zin van leven ligt besloten, vertrouw ik dat ik in Zijn genade mijn weg kan gaan. De ontmoeting met mijn medemens, voor wie ook zo'n plek is geschapen, wordt daardoor de grootste uitdaging van mijn bestaan. Hij heeft Jezus bij ons gebracht om ons te leren hoe daar mee om te gaan, in leven en in dood.
De ziel is daarmee voor mij ook de plek geworden waar ik altijd met mijn vragen, twijfel, opstandigheid, foute keuzes, dankbaarheid en verdriet terecht kan. Zo wordt gebed de gesprekstaal voor de woorden van mij en van de Eeuwige waarmee de ruimte van de ziel gevuld wordt. En met de roeach, de adem van Zijn geest, waait Zijn vredesgroet binnen.*

Ik haalde daarna uit mijn boekenkast dat mooie boek van de theoloog Henk de Roest: 'Een huis voor de ziel (gedachten over de kerk voor binnen en buiten)' (uitg. Meinema, 2010). In het tweede hoofdstuk schrijft hij over de ziel, de titel van dat hoofdstuk luidt: '...Het vermogen om geraakt te worden'. Hij neemt ons mee in de ontwikkeling van de psychotherapie, het zoeken naar de zin van het leven, de wereld van de groepsbeleving van meditatie en zingeving, de spanning die in de loop van de tijd allerlei beelden heeft opgeroepen

in de verhouding tussen lichaam en ziel. Hij schrijft (blz. 100, bij de gedachten van Franz Rosenzweig hierover): "Diep in zijn ziel 'hoort' de mens die Gods liefde ondervindt, zoals God jou liefheeft. Zo dien jij zelf ook lief te hebben".

En Henk Roest verwijst ook naar woorden van de theoloog Maarten den Dulk in zijn 'Heren van de praxis' (1996) waar hij de aanjager van het praktisch handelen van de christen in kerk en wereld aan de orde stelt: "Iets dat méér is dan een oppervlakkige inval; iets dat een beeld oproept in de ziel, iets dat aan het hart gelegd wordt, iets dat de wil zodanig beïnvloedt, dat daardoor onmiddellijk het handelen bepaald wordt. Het begint daarmee, dat er iets van buiten in de ziel binnenkomt of van binnenuit opkomt. Denken is: beginnen te handelen".

Deze woorden van Henk de Roest en Maarten Den Dulk en nog vele andere naast de aangehaalde citaten uit deze literatuur zetten mijn gedachten nog duidelijker op het spoor van de kern van wat het Taizé-lied bezingt: "Mon âme se repose en paix sur dieu seul". Dan begrijp ik de volgende keer nog beter wat we eigenlijk zingen.

* Zie o.a het meest recente rapport van het Sociaal Cultureel Plan Bureau: "Religie in een pluriforme Samenleving, diversiteit en verandering in beeld" (2022)

Kees den Dulk



Bijdragen aan een warme kerk

Hij komt nog maar 'amper kijken' in onze gemeente of hij is al voorzitter van de kerkenraad, Willem Ginjaar! Het ging in een sneltreinvaart, zoals Willem in zijn toespraak zei in de dienst op 20 oktober. Nu is hij officieel voorzitter en dus een goede aanleiding om hem wat nader te leren kennen.

Willem heeft het al vaker gezegd en herhaalt het nog eens: "Vanaf mijn eerste bezoek aan de St. Jan heb ik warmte en liefde ervaren, ik voelde me welkom en thuis. De diensten, de preken, de mensen, het deed wat met me!" En dat terwijl hij niet uit een gelovig nest komt. Het kan verkeren.

Willem is geboren in Leiden, maar na drie jaar is de familie naar Rijswijk verhuisd. Daar heeft hij zijn hele schoolopleiding gedaan, basisschool, middelbare school en daarna ging hij studeren in Leiden. Aanvankelijk koos hij voor scheikunde, zijn beide ouders waren scheikundigen: "Een machtig vak. Ik had een negen voor mijn eindexamen, maar het was een mislukking. Na anderhalf jaar ben ik ermee gestopt. Toen wilde ik naar de hotelschool, maar ik moest eerst in dienst". Daarna dus de hotelschool. Waarom die school? "Ik vond en vind eten koken wel leuk. Mijn ouders hadden het heel druk en er moest 's avonds toch eten op tafel komen, dus stond ik dan eten te koken voor het gezin, vader, moeder en nog twee zussen. Ik koos voor de hotelschool in Maastricht. Daar ben ik na de opleiding blijven hangen. Na mijn eindexamen heb ik Marieke (Knepper) leren kennen en we zijn in 1980 getrouwd. Na acht jaar zijn we uit elkaar gegaan. Ik hertrouwde en woonde toen in Zeeland".

In Zeeland heeft Willem 25 jaar in de horeca gewerkt. De laatste tien jaar had hij een eigen restaurant op Schouwen-Duiveland. Dat heeft hij toen verkocht en is bestuurder geworden: van 2006 tot 2015 was hij lid van het Dagelijks Bestuur van het Zeeuwse waterschap. Na die negen jaar werd hij niet herkozen en kwam toen bij het bedrijf terecht waar hij nu (nog – hij neemt op 19 december afscheid) werkt: LoopbaanNaPolitiek. Die begeleidt voormalig politiek bestuurders die gebruik maken van de wachtgeldregeling. Willem vertelt: "Marieke en ik heb elkaar vier jaar geleden, nee, eigenlijk al eerder, weer ontmoet. We zijn samen op vakantie gegaan in Oostenrijk en dat was zo'n succes dat we zeiden: 'laten we het maar bestendigen'. Ik ging weer in Maastricht wonen. Marieke ging naar de kerk en ik ging met haar mee, zo gaat dat, en vanaf minuut nul onderging ik het als een warm bad. Op startzondag vorig jaar vroeg de voorzitter van de kerkenraad, ik wist op dat moment niet eens hoe die heette, als je iets wilt betekenen voor de kerk steek dan je vinger op. En ik dacht: waarom ook eigenlijk niet.

Vanuit mijn werk heb ik wel ervaring met mensen en toen heb ik Dirk een appje gestuurd: ik zou wel wat willen doen. Begin november vorig jaar zat ik bij hem en om kort te gaan: hij zag mij wel als zijn opvolger. Het eerste wat ik deed, was vreselijk hard lachen: waarom ik? Ik kom net kijken, ik heb nul ervaring. Enfin, ik stemde toe, maar ik moest het voorlopig wel voor me houden. Toen ik het wel vertelde, was de reactie: 'Niet doen, dat is alleen maar gedoe!'

Ik heb er echt lang over nagedacht. Vanuit mijn werk ken ik mensen van alle gezindten en geloven. Die heb ik opgezocht en ben met ze gaan praten. Wat betekent het voorzitter te zijn van een kerkenraad. Wij zijn toen zeven weken in Australië geweest waar onze dochter met haar gezin woont. Daar heb ik verder kunnen nadenken. Maar ik hou wel van een uitdaging, dus ik besloot het te doen. Inmiddels was ik met de soep begonnen in de St. Jan, ik stond op het collecterooster, ik had de Kerkorde aangeschaft. Toen Dirk mij in augustus belde, wist ik al wat hij ging vragen en ik zei 'ja'. Het ging sneller dan voorzien. Ik ben eerst een paar weken technisch voorzitter geweest. Op 20 oktober in de dienst ben ik bevestigd als ouderling en heb ik het openbaar belijdenis gedaan. Dat deed wel wat met me. Het was een magnifieke dienst. Ik heb me trouwens georiënteerd op de geloofsbelijdenis door er met Gerard Nieuwburg over te praten, we hebben buitengewoon ernstige en diepgaande gesprekken gehad en ik kreeg huiswerk mee. Ik heb hem gevraagd of hij mijn coach, klankbord en mentor wil zijn voor één uur in de week en dat doet hij, daar ben ik Gerard dankbaar voor!

Hoe er in deze gemeente met het geloof wordt omgegaan, spreekt me heel erg aan. De kerk mag, nee moet voor mij een plek zijn waar het veilig moet zijn. Om er te leven, om er te werken als vrijwilliger, om goed voor elkaar te zijn. Als mensen zich niet veilig voelen, om wat voor reden ook, dan moet je daar wat aan doen. Mensen moeten een beroep op ons kunnen doen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan die warme kerk, waar ik me, in alle opzichten, welkom voel".

Marije Bijleveld



Onderweg

BeZin in Film

Films die raken, tot nadenken stemmen over de (on)zin van het leven, je in gesprek met een ander brengen.

THEMA: 'Onderweg'

Januari begint een nieuw thema: 'Uit de kunst'.



Woensdag 4 december - Onderweg

The unlikely pilgrimage of Harold Fry

Nadat de gepensioneerde Harold Fry een brief ontvangt van zijn oude vriendin Queenie die op sterven ligt, besluit hij het schriftelijke antwoord te voet te bezorgen, in plaats van op de bus te doen. Het hospice waarin Queenie haar laatste dagen doorbrengt, is zevenhonderd kilometer verwijderd van zijn woonplaats. Met pure vastberadenheid, maar zonder voorbereiding en de juiste uitrusting, gaat hij op pad, tot grote frustratie van zijn gekwetste vrouw Maureen. Een film uit 2023 – duur 108 minuten.

Woensdag 8 januari – Uit de Kunst

Girl with a pearl earring

(Meisje met een parel) is een pseudobiografische dramafilm uit 2003 onder regie van Peter Webber. Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1998 van Tracy Chevalier, waarin op fictieve wijze een periode uit het leven van de kunstschilder Johannes Vermeer wordt beschreven.

Griet is een dochter van een Delftse tegelmaker. Zij komt op zestienjarige leeftijd als dienstmeisje bij Johannes Vermeer in de huishouding werken, en is zo getuige van een ongelukkig huwelijk. Op verzoek van Vermeers mecenas Pieter van Ruijven, die een oogje heeft op Griet, staat ze model voor Vermeers schilderij Meisje met de parel uit 1665. De film duurt 105 minuten.

Iedere eerste woensdag van de maand, aanvang 19.30 uur.

Entree € 5,00 inclusief een hapje en een drankje na afloop.

Kloosterkerk – bovenverdieping (met lift bereikbaar) Kloosterweg 1 – Valkenburg

Krantenleesgroep

Op de eerste maandag van de maand bespreken we stukjes uit de krant die ons geraakt hebben en waar we een vraag over willen stellen aan de andere deelnemers.

Data en tijd: maandag 2 december en maandag 6 januari, steeds van 10.30 uur – ca 11.45 uur.

Plaats: Kloosterkerk – Valkenburg

Informatie: André van Dijk

mail: vandijkandre@hotmail.com

Duits/Nederlandse Leeskring

We lezen boeken die in beide talen beschikbaar zijn en tijdens de bijeenkomsten spreekt ieder de eigen taal, zodat er geen echte taalproblemen zijn.

Op donderdag 12 december bespreken we om 20.00 uur in de Oude Pastorie in Vaals het boek 'Jaguarman' van Raoul de Jong. Een als een avonturenroman geschreven eerbetoon aan Suriname, het land van zijn vader. En op donderdag 16 januari: 'Een kwestie van tijd' van de Duitse schrijver Alex Capus. Een boeiende roman over Duitsers en Engelsen die in Oost-Afrika ineens in de eerste wereldoorlog verzeild raken.

Inlichtingen: Babette Lemmer, tel: 0049 241 5380 9914 mail: b.lemmer@gmx.de

Leeskring Eijsden

Samen een boek lezen! Het levert altijd nieuwe inzichten op. Mooi om mee te maken. En zelfs als je een boek verschrikkelijk vindt, is het bespreken ervan alsnog leuk. Wilt u ook meedoen?

Op vrijdag 20 december komen we weer bijeen. We hebben dan het boek 'De Camino' van Anya Niewierra gelezen. Daarna lezen we 'De onbedoelden' van Cobi Baars – bijeenkomst op vrijdag 7 februari. We komen bijeen van 14 tot 16 uur in het Kerkelijk centrum van Eijsden, Wilhelminastraat. Contactpersoon: Klaas Spoelstra, mail: kspoelstra@outlook.com.

De Schrift geopend

Ook in 2025 lezen we weer samen uit de Schrift onder de titel 'De Schrift geopend'. We lezen samen een tekst, proberen te begrijpen wat bedoeld wordt en delen wat ons aanspreekt. Marije Bijleveld geeft toelichting. Data zijn er op dit moment nog niet bekend; let daarvoor op de Nieuwsbrief.

Inlichtingen: Dick Knol 045 5444539

mail: d.knol@hetnet.nl

Soepcafé – Iedere dinsdag is er het Soepcafé in de Bovenzaal van de Kloosterkerk (Valkenburg), bereikbaar met lift en trap. Loop gerust binnen en eet een kop gratis soep mee! Naast soep bieden we ook gezelligheid en ontmoeting. Iedereen is welkom!

Info: Cariene Groen-Zwart

mail: carienezwart@kpnmail.nl

Huiskamer: Iedere donderdag van 14.00 – 16.30 uur. De Huiskamer is beneden in het Glazen Huis. De een komt voor een praatje, de ander om een spelletje te doen. Alles kan. Dit is het moment om eens een kijkje te komen nemen. Kloosterkerk – Valkenburg.

Info: Lies Oost mail: liesgretha@live.nl

Kloosterkoffie: Elke derde vrijdag van de maand – dus op 21 december en 17 januari – is er weer 'Kloosterkoffie' in Valkenburg. Gezellige bijeenkomsten waarin ontmoeting en gesprek centraal staan met een onderwerp als inleiding tot het gesprek.

Waar: Kloosterkerk van 14.00 tot 16.00 uur.

De eigen bijdrage is € 2,00 voor thee of koffie, en later op de middag een glaasje met wat lekkers. Zonder aanmelden: welkom! Informatie: Anny Korswagen, 06-134563 en Ineke Klos, 06-53842637

Gesprekskring Trefpunt St. Jan

Elke tweede vrijdag van de maand opent het Trefpunt St. Jan de deuren voor wie het leuk vindt om elkaar in gesprek te ontmoeten. De onderwerpen hebben altijd te maken met wat vanuit het dagelijks leven en de eigen geloofsbeleving naar boven komt. Gespreksleiding: afwisselend Gerard Nieuwburg, Ruud Foppen en Nelleke de Kruik.

Vrijdagmiddag 14 december en vrijdag 10 januari van 14.00-16.00 uur

Plaats: Het Trefpunt - Daalhof 150, Maastricht

info: Jenny Pot mail: jennypot@xs4all.nl

Trefpunt St. Jan

Elke dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur is iedereen welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken in het Trefpunt St. Jan, Aureliushof 150 in Daalhof.

U bent van harte uitgenodigd!

Informatie bij Jetty Vels, telefoon 06 25 36 16 91

Gesprekskring Maastricht

Samen een onderwerp bespreken dat een van ons inleidt. Het zijn boeiende en verrassende gesprekken. We spreken bij een van ons thuis af. Dat maakt het ontspannen en gezellig.

Volgende keer is dinsdag 17 december. Dit keer naar aanleiding van een podcast.

Info: Hanske Kamphuis mail: h.kamphuis@hotmail.nl

25 jaar Leesclub in Vaals

In oktober van dit jaar atendeerde Babette Lemmer ons er op dat we vijftig jaar bestaan. De gemengde Duits-Nederlandse leesclub in Vaals komt al die jaren een

keer of tien per jaar bij elkaar in de Oude Pastorie in Vaals. Wij lezen Duitse en Nederlandse boeken. Voorwaarde is dat die ook in vertaling verschenen zijn. De voertaal is "Jeder in seine Sprache". We verstaan elkaar toch wel en het gesprek gaat naadloos over van de ene in de andere taal.

Hoe is dat zo begonnen? Toen ik in 1998 als predikant begon in Vaals en Gulpen was er een drielandengroep. Eerlijk gezegd, die was er net niet meer. Een paar leden bewaarden goede herinneringen, hoe Belgen, Nederlanders en Duitsers bij elkaar kwamen en ervaringen en standpunten uitwisselden waarin zij verschilden of juist op elkaar leken. Het was zo'n fijne groep, maar helaas, "Leider", leden waren vertrokken of te oud, of overleden. Kunnen we die groep niet opnieuw beginnen? Aber, mit wem, wer, was? Ik overlegde met Jan Ek en Meinderd de Vries en al snel met Babette Lemmer en Gisela Kroll. Het werd geen contactgroep, maar een leesclub, Tweetalig en M/V. Er was animo voor. Op mijn eerste deelnemerslijst staan elf namen, nog vier erbij geschreven. Uit Vaals en Vaalserkwartier en omgeving.

Hier gebeurde wat later nauwelijks wilde lukken: een groep van uit kerk en samenleving samen aan tafel. Verschillend van achtergrond, maar één in de wens: wij willen lezen en uitwisselen. Eén beperking, boeken in Duits en Nederlands, geen Engels of Frans in vertaling. Daar zijn genoeg andere leesclubs voor. Zo begon het en zo ging het verder, bijna als vanzelf. Er kwamen nieuwe leden bij, sommigen vonden het lezen – een boek per maand – te veel. Zelfs was er een tijd zoveel belangstelling dat we besloten een maximum aantal van zestien leden aan te houden. Nu zijn we in balans, al een tijdje met een stuk of twaalf, afscheid van trouwe leden komt voor, wat jammer, maar er duiken weer nieuwe lezers op. Het vinden van nieuwe boeken is altijd een hele stoeipartij.



Niet iedereen vindt ieder boek geschikt: geen Krimi's, geen historische romans, geen bestsellers, of juist wel.

Wat is de formule, de werkwijze van deze groep? In het begin snuffelde ik in de knipselmap van de bieb naar recensies en info over schrijvers. Nu levert Babette ons samenvattingen en besprekingen van internet. Dat helpt!

We beginnen met een flitsronde, waar iedereen zijn of haar leeservaring uitspreekt. Hoe vond je het? Heb je het uit? Wat sprak je aan, wat ergerde je? Daar rollen dan vanzelf een aantal thema's uit die dieper besproken worden. Soms heel huiselijk, soms emotioneel of politiek of actueel. Als we het allemaal eens zijn, dat komt wel eens voor, zijn we snel klaar, binnen een uur. Meestal is de waardering verschillend en zagen we elkaar door. Babette wil het liefst dat we elk boek een cijfer geven. We volstaan met de vraag: zou je dit boek aan anderen aanbevelen?

Heb je het uit? Kan ik het van je lenen? Wie gaat er mee naar een optreden van een schrijver in Aken? Wie heeft er nog een ander boek van deze of gene? Het stimuleert wel zo'n leesclub.

We vierden ons zilveren feest op 7 november, een paar hadden gebakken of ingeslagen en deelden uit. We dronken een glas (met of zonder) We kregen geen speldje, of lintje. We verheugen ons alweer op de volgende keer. Babette stuurt ons de lijst voor het begin van 2025

Je kunt haar bellen om informatie:
0049241 53809914.

Herzliche Grüße,
Joen Drost

Uitnodiging afscheid ds. Harrie de Reus

Op zondag 15 december 2024 neemt de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland afscheid van onze predikant ds. Harrie de Reus.

Harrie was twaalf jaar aan ons verbonden, en heeft zich in die tijd met grote betrokkenheid en ambitie ingezet voor zowel de gemeenschap van protestanten in Zuid-Limburg, als voor de samenwerking met vele (maatschappelijke) organisaties om ons heen. Zoeken naar vernieuwing in kerkelijk denken en handelen en open kerk voor onze omgeving, tekenden zijn werk in en rondom onze kerkplekken in Vaals (Hervormde Kerk), Valkenburg (Kloosterkerk), Gulpen ('t Gulper Hoes) en Maastricht (St. Jan). Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.

Ds. Harrie de Reus vertrekt naar Amsterdam waar hij is beroepen als predikant in de Oranjekerk. Een uitdagende nieuwe stap, die echter goed lijkt aan te sluiten op zijn werk in onze gemeente. Wij wensen Harrie dan ook Gods zegen toe, met daarbij veel plezier in deze nieuwe omgeving.

Op zondag 15 december nemen wij afscheid van ds. Harrie de Reus in de Kloosterkerk aan de Oosterweg 1 in Valkenburg. Het programma ziet er als volgt uit:

- 09.30 uur ontvangst in de kerk. Tip: Kom op tijd want parkeren in Valkenburg in Kersttijd kan lastig zijn (advies betaald parkeren Berkelplein).
- 10.00 uur feestelijke kerkdienst met als voorganger ds. Harrie de Reus en inbreng van diverse gemeenteleden. Tijdens deze dienst vindt de 'losmaking' plaats.
- 11.30 uur receptie met koffie / thee en lekkertjes; gelegenheid om Harrie toe te spreken
- 12.30 uur lichte lunch en afsluiting

Voor de kerkdienst hoeft u zich niet aan te melden. U bent altijd van harte welkom.

In verband met de catering stellen wij het op prijs als u zich wel aanmeldt voor de receptie en/of de lunch. Ook als u Harrie wilt toespreken (bij voorkeur rond 5 minuten), horen wij dat graag op voorhand van u. U kunt uw aanmelding (deelname receptie, lunch en/of toespraak) sturen naar: afscheidharriedereus@maasheuvelland.nl.

Graag aanmelden voor vrijdag 6 december 2024. Indien u een cadeau wilt geven aan ds. Harrie de Reus, dan kunt u een bijdrage doen voor de aanschaf van een 'gravelbike', een fiets voor op en buiten de gebaande paden. Na 12 jaar van veel auto rijden om al zijn activiteiten in Zuid-Limburg uit te voeren, ziet Harrie uit naar een periode van veel fietsen in en om Amsterdam. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken op het rekeningnummer NL37 RABO 0373 7247 72 t.n.v. de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland, onder vermelding van Afscheid ds. Harrie de Reus.

Wij zien uit naar uw komst!
Namens de Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
Willem Ginjaar, voorzitter
Emilie Hilbers, scriba

Per 1 januari 2025 kunt u Harrie bereiken op:
Harrie de Reus, Kleiburg 246, 1104 EA Amsterdam
harrie.de.reus@ziggo.nl
(het adres dsdereus@ziggo.nl komt te vervallen)



Opgemerkt...

OPGEMERKT in het dagblad Trouw van 12 september de kop: 'Vluchtelingencrisis? Let toch op wat je zegt'.

Onder deze kop is een bijdrage te lezen van de freelance journalist Marijke Heinisch. Zij stelt dat de taal die we gebruiken onze waarnemingen vormt en politieke strategieën bepaalt. Volgens haar hebben woorden in het migratiedebat veel macht: ze beïnvloeden de publieke opinie en het beleid. Ze geeft dan als voorbeeld drie termen die gebruikt worden in dat debat over de toestroom van migranten en vluchtelingen in Europa, namelijk 'vluchtelingencrisis', 'illegale' migranten en 'vluchteling'.

Bij het woord 'vluchtelingencrisis' zegt zij: '(...) dit woord suggereert dat de vluchtelingen zelf het probleem zijn, wat leidt tot ontmenselijking en vijandigheid. Een alternatieve benadering zou kunnen zijn om te spreken van een 'crisis in het beheer van vluchtelingenstromen'. De focus verschuift dan naar de manier waarop landen en systemen de situatie beheren. 'Mensen die hun thuis ontvluchten zijn niet verantwoordelijk voor de omstandigheden in hun land of voor de reactie van het land waarin ze verblijven'. Zo wordt een ander perspectief geboden: de crisis ligt niet in het bestaan van de vluchteling, maar in het beheer.

Dan de 'illegale' migrant of vluchteling. Heinisch zegt dat geen enkel mens illegaal is. 'Deze term criminaliseert het recht om asiel aan te vragen'. 'Overweeg', schrijft zij, 'in plaats daarvan 'geïlegaliseerde' migranten/vluchtelingen, wat benadrukt hoe staatsbeleid legaliteit definieert in plaats van individuen de schuld te geven'.

Ten slotte het woord 'vluchteling'. Heinisch vindt dat het gebruik hiervan kan leiden tot generalisatie en reductie van individuen tot één enkel etiket, waardoor hun unieke identiteit en verhalen overschaduw worden. Een alternatief zou kunnen zijn: 'iemand uit de vluchtelingengemeenschap'. 'Deze benaming benadrukt dat vluchteling zijn slechts een deel van iemands identiteit is en erkent hun individualiteit'.

Hoe je hier ook over denkt, 'het zijn wel pogingen te wijzen op het belang van nuance, aansporingen om met welgekozen woorden fijnzinnig te denken of te oordelen' (Trouw, 14 september, in een artikel waarin lezers opgeroepen worden te reageren op de vraag: 'asielcrisis: recht voor z'n raap of polariserend woord?'). Kies je woorden zorgvuldig!

Marije Bijleveld

Kerstverhaal 2024 voor Kerkberichten

Kerstgala

Er was een jongetje dat heette Aapje. Hij heette eigenlijk anders, maar iedereen noemde hem Aapje. Hij was altijd aan het springen en klimmen. Hij was nog klein, maar o zo slim.

Aapje had een broer die al vijftien jaar was. Die was sportief. Hij deed aan vechtsport. Hij heet Rob! Hij wilde naar een training in Thailand, dan kon hij later zelf leraar worden. Dat was natuurlijk erg duur. Hij spaarde wat hij kon, maar hij was bang dat hij het niet haalde. Aapje wilde dat natuurlijk ook, worden als zijn grote broer.

Er was in de dagen voor kerst een groot sportgebeuren in het Sportpaleis. Worstelen en boksen en freekickten. Het kerstgala was dat. Je moet zestien zijn om naar binnen te mogen. Rob zei dat hij het stiekem zou proberen, maar voor Aapje was het uitgesloten. Te klein. Hij liep de hele dag te knorren en te mopperen. Wat is er toch, vroeg zijn moeder? Aapje wilde het niet zeggen, Maar zijn zusje, die Elfie heette, wist het wel. Die heeft het verraden. Toen waren de rapen gaar! Wat denk je wel? Weet je wel wat dat kost? Dat is toch niks voor kerst, mannen die elkaar in elkaar slaan. Ja, maar Rob gaat ook! Geen sprake van, riep mama. Zo zijn wij niet. Zullen we naar het feestconcert met Marco Bakker gaan en Emma Kok? Wie is dat? Ken ik niet. Die zingen heel mooi, dat vind je prachtig. Zullen we dat doen? Nee, wil ik niet, huilde Aapje. Ammenooitniet, zei Rob, toen hij het hoorde. Wij gaan toch naar het Gala, met de jongens van de club. Die mogen wel! Elfie was maar stil. Zij had het verraden. Ze ging maar wat lieve meisjesdingen doen. Iets kleuren en iets plakken. Kan ik helpen, vroeg ze.

Papa kwam thuis. Ha, zei hij, ga jij maar eens mee. We moeten nog een kerstboom halen bij de boer. Zie zo, zei Rob, die klikspaan is weg. Aapje, vroeg mamma, wat vind jij? Ik wil naar het Gaia Park, zei het jonge tje. Gek, het is winter. Kunnen we toch doen. Aapjes kijken. Hoe die de winter doorkomen. Hij vond dat opeens wel een spannend plan. Dan worden we lekker koud en dan gaan we thuis frietjes eten. Kerstgala eten. En naar de kerstmusical in de kerk, Elfie doet toch mee. Die is een engel. Dat had ik vergeten. En dat is niet te duur. Volgend jaar ga ik ook meedoen. Mag ik dan ook op de vechtklub? Rob vond dat geen goed idee. Maar mamma zei: Daar hebben we het nog wel over.

Toen hebben ze de hele kamer ondersteboven gehaald, want de kerstboom moest opgezet. Geen ruzie meer, niet vechten. Het is kerst, weet je wel?

Ds. Joen Drost



De Bruggenbouwerlezingen

Woensdag 9 oktober 2024 was de tweede lezing, ook in de St. Jan met als thema: 'Geloof bouwt bruggen'. Onze scriba van de Generale Synode dr. René de Reuver verzorgde samen met bisschop Gerard de Korte van Den Bosch de lezingen en het gesprek daarna.

Het was een prachtige, interessante lezing over geloof en wat geloof kan doen. Over bruggen bouwen van de ene gelovige naar de ander, naar anders of niet gelovigen. Wat de laatste 100 jaar is bereikt in de oecumene, maar ook waarover nog met elkaar van gedachte gewisseld zal moeten worden. Zoek de contacten, neem elkaar serieus en probeer samen wat op te bouwen.

Een zeer waardevolle avond, met dank aan beide sprekers, die elkaar prachtig aanvulden.

Als Kerkberichten uitkomt is ook de derde lezing geweest.

dr. René de Reuver



bisschop Gerard de Korte



De volgende lezingen zijn op:

Woensdag 11 december 2024 in de Sint-Jan

Thema: Muur of brug voor vluchtelingen?

Het is vaak lastig om ex-vluchtelingen in onze samenleving te integreren. Werk kan een belangrijke rol spelen. Hoe kunnen we tijdig, preventief, al aan bruggen beginnen te bouwen tussen mensen van zo verschillende achtergronden?

Sprekers: Panelgesprek o.l.v. Nathalie Ummels (Coördinator Refugee Project Maastricht):

Gerben Huberts: diaken voor vluchtelingenwerk bij de Protestantse Gemeente Roermond.

Roger Ruijters: voorzitter Raad van bestuur Envida.

Anita Bastiaans: oud-wethouder Maastricht, Raad van Bestuur COA.

bouwen tussen hoe om te gaan met het klimaatprobleem en religieuze stromingen?

Spreker: Peter Glas tot 1 dec. 2023 Delta-commissaris

U bent allen van harte uitgenodigd om bij de lezingen aanwezig te zijn.

Informatie over de volgende 3 lezingen volgt in de volgende Kerkberichten.

Wij vragen wel of u zich wilt aanmelden voor de lezingen met vermelding van de datum van de lezing via bruglezing@heiligdomsvaartmaastricht.nl.

Hebt u geen e-mail dan mag u zich telefonisch aanmelden bij ondergetekende 06 40261066.

Elly de Haan - Verduyn

Woensdag 8 januari 2025 in aula Universiteit Maastricht (Minderbroedersberg)

Thema: Bruggenbouwers naar morgen: Christenen en hun verantwoordelijkheid voor de politieke vrede en sociale rechtvaardigheid.

Katholiek sociaal denken – en met name het subsidiariteitsbeginsel – gaat over hoe we onze samenleving rechtvaardig ordenen, en welk samenspel tussen overheid, sociale gemeenschappen en marktpartijen hierbij past. Welk soort brug moeten wij samen over? Mag dat een hangbrug zijn, hoog wiebelend boven de mensen? Of liever een Romeinse boogbrug met stevige pijlers in de Maas? Waarmee is de toekomst van onze (klein)kinderen gebaat?

Spreker: Dr. Herman Jozef Kaiser: CDA-politicus en oud-burgemeester Margraten, Roermond, Doetinchem en Arnhem.

Woensdag 12 februari 2025 in aula Universiteit Maastricht (Minderbroedersberg)

Thema: Duurzame bruggen in een veranderend klimaat.

De associatie 'bruggen' met 'water(overlast)' is snel gelegd. Met de encycliek Laudato Si' van Paus Franciscus (2015) in ons achterhoofd: zijn er bruggen te

Voorankondiging Euregionale Oecumenische Conferentie

In 2025 is de Euregionale Oecumenische Conferentie op vrijdag 28 maart 2025 van 9.30 – 15.30 uur in Alten- und Pflegeheim St. Joseph in Eupen.

In februari 2025 wordt het programma bekend gemaakt. Reserveer vast de datum in uw agenda.

Dit jaar heeft de deken de tekst voor de kerkbladen voor eerste advent geschreven:

Advent en het begin van het Kerkelijk Jaar

Op 1 december begint dit jaar de Advent; dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar (jaar C). Al ruim drie decennia lang kent deze Heilige Mis in de Sint Servaasbasiliek een oecumenisch karakter. Samen met een afvaardiging van de Sint Jan wordt de eerste kaars van de adventskrans ontstoken en een passend gedicht voorgelezen. Datzelfde gebeurt in de Sint Jan. Het einde van de H. Mis vieren wij gezamenlijk met de hele gemeenschap van Sint Jan.

Wij bidden dan samen de geloofsbelijdenis en spreken de voorbeden uit.

>>

>> Daarbij heeft iedereen een brandend kaarsje bij zich. Dit jaar gaan de kerkgangers van de Sint Servaas op het einde van de Hoogmis naar de Sint Jan. Het gezamenlijk gebed is inspirerend, zo ervaren velen dat. Ook is er telkens een nieuw thema. Dit jaar – in het kader van de Heiligdomsvaart 2025 – is dat 'Wees een bruggenbouwer'. De eerste bisschop (andere naam is 'pontifex' en betekent bruggenbouwer) in Maastricht was Servatius. Hij verkondigde het evangelie en zo bouwde hij de brug naar God toe en naar de mensen onderling. Maar hij deed dat naar het voorbeeld van God zelf zoals de tekst op de devotielichtjes in de basiliek het subtiel verwoordt:

In de heilige Nacht, kwetsbaar en zacht, bouwde God een brug, tussen Hem en ons... en terug.

Wees een bruggenbouwer zoals Hij, met Christus voor altijd aan je zij.

Deken John Dautzenberg



dh
drukkerij de heeg

Rijksweg 76-76a
6228 XZ Maastricht
Tel. 043 - 3611392
info@drukkerijdeheeg.nl
www.drukkerijdeheeg.nl

In het kader van de schoendoosactie hebben de kinderen in Vaals een schoendoos omgetoverd tot een kostbaar geschenk voor de kinderen in Afrika en Oost-Europa.



**APK EN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN**

24/7
ONLINE
AFSPRAAK
MAKEN
WWW.GRASSERE.NL

AUTO SERVICE NETWORK
GRASSERE.NL - T 045-5441835
Baneheiderweg 49 - Bocholtz
Alle merken zijn welkom

Gewoon eerlijk en goed!

AUTODROME Grassere

BOVAG | **PCA BOCHOLTZ**

MORAVIE,

Nee dit is geen schrijffout, het is niet Moldavië.

Moravië is een regio in Midden-Europa en een van de drie historische landen van Tsjechië, grenzend aan Bohemen en Tsjechisch Silezië. Een voor ons onbekende streek, maar zeker met de Tsjechische sfeer. Ik hoorde van een kennis die uit Tsjechië gekomen is dat op de scholen geen moderne talen worden onderwezen. Dat heeft tot gevolg dat er alleen Tsjechisch gesproken en geschreven wordt. Omdat wij geen Tsjechisch machtig zijn, waren wij geheel aangewezen op de kennis van de buschauffeur die deze trip al voor de zevende keer maakte. Hij wist heel veel en maakte er een interessante busreis van met voldoende stops om ons in het land te verdiepen. Een zware trip was het wel, ook voor de deelnemers. Twee dagen in de bus heen en twee dagen terug, met een nachtstop beide reisdagen in Dresden. Op de terugweg begonnen we echt te 'verbreederen' door de 'ontberingen' en de verveling. Maar toch, er reisden 49 reizigers mee, wel een volle bus voor een zo onbekend land.



Het was natuurlijk de moeite waard. Het land is lieflijk, glooiend en uitgestrekt. We hadden gelukkig mooi weer, waardoor we echt konden genieten van het boeiende landschap.

We bezochten o.a. Brno, 390.000 inwoners, Bratislava 430.000 en de oude hoofdstad Olomouc 106.000 inwoners (Maastricht 125.000). Verrassend grote en moderne steden sinds het vertrek van de Russen begin deze eeuw.

Ons hotel in Cejkovice was bijzonder: de kruisridders (Tempeliers) hadden zich in de Middeleeuwen in Tsjechië gevestigd met een steunpunt op hun tocht naar Jeruzalem. De burcht werd na de tweede wereldoorlog vernietigd en recentelijk door de gemeente herbouwd in de oude stijl, als comfortabel hotel.

Als u eens een bijzondere tocht wilt maken, kan ik u Moravië aanraden, een andere wereld, ook zeker door de onbekende taal in woord en geschrift.

Je moet wel houden van lange busreizen!

Informatie bij Hanske Kamphuis

Redactie

Eindredactie en redacteur Maastricht:

Marije Bijleveld rijveld@gmail.com

Jenny Pot en Helma Bannink

Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen:

Dick Knol, d.knol@hetnet.nl

Redacteur Eijsden:

Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl

Begeleiding: Dominique Knols, do.com@kpnmail.nl

Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl

Ledenadministratie PGMH (verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden, abonnementenadministratie kerkberichten en nieuwsbrief):

Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;

ledenadministratie@maasheuvelland.nl

Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

www.maas-heuvelland.nl

Kerkelijk bureau

Mw. Gosewien Heije, Tel.: 06-23870864

kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht.

Kerkenraad PGMH

Voorzitter: Willem Ginjaar

voorzitter@maasheuvelland.nl, Tel. 06 48460005

Scriba: Emilie Hilbers

scriba@maasheuvelland.nl

Maastricht

Voorzitter Kernraad: Marieke Knepper

Tel: 06 12531599

marieke_knepper@hotmail.com

Heuvelland

Wvd. voorzitter Kernraad: Dick Knol 045 5444539

d.knol@hetnet.nl

Predikanten

- Ds. Harrie de Reus 06-20280345

dsdereus@ziggo.nl

- vacature

Kerkgebouwen en ontmoetingscentrum

St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)

Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777

koster.sintjan.maastricht@gmail.com

St. Janskerk: 0683661471

Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW

Maastricht: 043 3472696 (beheerder)

't Gulper Hoes: Rosstraat 5, Gulpen

Koster: Ben Theunissen 0622492217

Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals

Koster: Babette Lemmer 0049 24153809914

en/of Dirk Krauskopf en Dorle Meisslinger

0049-175-2412618

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg

Kosters: Cariene Groen-Zwart 06-38018851

en/of Jo Davidse 043 6016010

Diaconie PGMH

voorzitter Baukje Vrieswijk

vzdiaconie-PGMH@outlook.com

bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

Kerkrentmeesters PGMH

penningmeester@maasheuvelland.nl

bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

Protestantse Gemeente Eijsden

www.pkn-eijsden.nl Hier vindt u ook gegevens van

Diaconie en Kerk-rentmeesters.

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden

Predikant: Ds. Klaas Spoelstra

Tel. 0623 904 936

kspoelstra@outlook.com

Koster: Max Paczek 0646559562

Diaconie Prot. Gem. Eijsden

Zeger Vroon: 043-4092191

diaconie@pkn-eijsden.nl

bankrekening: NL27ABNA0623562537

Kerkrentmeesters Eijsden

Gert Schaart: 043-3619925

kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl

bankrekening: NL28ABNA0593338774

Dienstenrooster

Kerkdiensten in Maastricht, Valkenburg en Vaals te volgen via Kerkomroep

Datum en plaats	Tijd	Voorganger	Collecte	Bijzonderheden
Zondag 1 december				1 ^e Advent
Maastricht	10.00	Drs. M. Bijleveld	Stichting Leergeld	Samen met St. Servaas
Vaals	10.00	Ds. H. de Reus		
Valkenburg	10.00	Ds. J. Drost		
Zondag 8 december				2 ^e Advent
Maastricht	10.00	Ds. H. de Reus	Stichting Mensenkin- deren	
Gulpen	10.00	Ds. R. Vervoorn		
Zondag 15 december				3 ^e Advent
Valkenburg	10.00	Ds. H. de Reus	Save the Children	Afscheid Ds. H. de Reus Adventsviering samen met Remonstranten
Eijsden	11.00	Ds. E. vd Panne en ds. K. Spoelstra	Stichting Stille Armen Maastricht	
Vrijdag 20 december				
Maastricht Trefpunt	14.00	Ds. G. Nieuwburg		kerstviering
Zondag 22 december				4 ^e Advent
Maastricht	10.00	Drs. R. Foppen	International Justice Mission	
Gulpen	10.00	Prof. Dr. M. Verkerk		
Dinsdag 24 december				Kerstavond
Maastricht	19.30	Drs. M. Bijleveld	St. Bootvluchtelingen	
Vaals	21.00	Ds. K. Vos		
Eijsden	20.00	Ds. R. Foppen	KIA-kinderen in de knel	
Woensdag 25 december				1 ^e Kerstdag
Maastricht	10.00	Ds. J. Drost	Vincentius Vereniging	
Gulpen	10.00	Ds. K. Vos		
Eijsden	10.00	Ds. K. Spoelstra	Solidaridad	
Zondag 29 december				
Maastricht	10.00	Ds. F. Borger	St. Leven naast de brou- werij, Gulpen	
Zondag 5 januari				
Gulpen	10.00	Ds. A. Hana	Homeless Child- Hon- duras	Nieujaarszondag PGMH Nieujaarsbijeenkomst sa- men met Remonstranten
Eijsden	10.00	Ds. K. Spoelstra		
Zondag 12 januari				
Maastricht	10.00	Ds. S. Bloemert	St. Regenboog Amsterdam	H. Avondmaal
Valkenburg	10.00	Ds. J. Drost		
Zondag 19 januari				Start Week van de Eenheid
Maastricht	10.00	Mw. M. Knetemann	Gebedsweek voor de eenheid (Raad van Kerken)	Oecumenische viering Kanselruil
Gulpen	10.00	Drs. M. Bijleveld / Pastor M. Debets		
Eijsden	10.00	Ds. J. Drost		Gebed eenheid christenen
Vrijdag 24 januari				
Maastricht Trefpunt	15.00	Ds. G. Nieuwburg		
Zondag 26 januari				Eind Week van de Eenheid
Maastricht	10.00	Ds. I. Pluym	Leger des Heils in Limburg en Brabant	doopdienst
Vaals	10.00	Ds. J. Drost		
Wittem	11.00	Pastor M. Debets/ Drs. M. Bijleveld		
Valkenburg	10.00	R.K. voorganger		Oecumenishe dienst
Eijsden	10.00	Ds. A. Hana		